

SHAWANO NIEUWS



EVEN VOORSTELLEN...

Dit seizoen starten er maar liefst weer 10 nieuwe vrijwilligers. 6 stromen er door vanuit de waterexplorers, als bevers, welpen en waterwelpen leiding. Ook mogen we enkele "oude" bekende weer verwelkomen. Super! We zijn erg blij met jullie inzet en op naar een geweldig nieuw scoutingseizoen.

JELLE BEVERS

Als kleinkind wilde ik graag bij de Shawano's, omdat mijn grotere broer en zus al lid waren. Ik ben begonnen als bever, daarna naar het waterwerk gegaan en doorgestroomd tot aan de waterexplorers. Dit jaar ben ik weer terug bij de bevers, maar dan als leiding. Veel van mijn vrienden zijn ook leiding, wat erg gezellig is in het leidingteam. Daarnaast is het erg leuk met de kinderen; ze willen je graag helpen en alles vertellen. Naast scouting werk ik bij de Gamma en doe ik de opleiding voor Retail Manager bij het Nova collega in Haarlem.



BART WELPEN

Op mijn 5de ben ik bij de bevers terecht gekomen. Na de bevers ben ik naar de welpen, scouts en waterexplorers gegaan en dit jaar welpenleiding geworden. Het is erg gezellig en ik vind het vooral leuk als je de kinderen lol ziet maken tijdens de opkomst. Daar doen we het ten slotte voor. Naast scouting werk ik als vrachtwagen bij de Meerlanden in Rijsenhout. Ook ben ik vaak te vinden in de Gewoonste Zaak, daar ben ik namelijk lichttechnicus. Als er naast scouting, werk en de Zaak nog tijd over is, drum ik graag.



RAGELA SCOUTS

Vroeger ben ik een keertje gaan kijken bij de Shawano's. Ik vond het toen erg leuk en ben lid geworden. Na mijn tijd bij de scouts ben ik even weg geweest, maar nu terug als leiding. Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad bij de scouts en ben blij dat ik weer bij de groep ben. Ik begin steeds meer mijn draai te vinden in het leiding geven en vind het leuk om zelf spellen uit te leggen. Buiten scouting werk ik bij een knaagdierenboerderij en bowl ik om de 2 weken. Ook vind ik het leuk om in mijn vrijetijd creatief te zijn en te gamen.



MARLOES PRAKTIJKBEGELEIDER

Op mijn 6de ben ik als Esta begonnen bij de Albert Schweitzer Groep in Rozenburg. Daar ben ik tot mijn 18de lid geweest en nog 2 jaar waterscouts leiding. Op mijn 19de leerde ik Mats van de Shawano's kennen en we wonen inmiddels samen in Sassenheim. Ik ben nu zo'n 2 jaar betrokken bij de Shawano's en mee geweest op kamp als kookstaf en leiding. Ik vind het een onwijs leuke groep en wil graag helpen bij het opzetten van opkomsten. Doordeweeks werk ik 4 dagen in de gehandicaptenzorg en ga ik 1 dag naar school.



JACQUELINE STAM

Sinds mijn 7de zit ik bij de Shawano's en ben sindsdien niet meer weg te slaan. Na 10 jaar als jeugdlid en 13 jaar als leiding, ben ik stamlid geworden en nu stambegeleiding. Ik vind het leuk en belangrijk om oud-leiding bij de Shawano's te houden en een gezellige avond te hebben met elkaar. Zo hebben we onlangs een GPS-kroegentocht en Hollandse avond gehouden. Verder vind ik het heel mooi dat de bevertjes die ik leiding heb gegeven, de leiding van nu zijn geworden! Naast scouting werk ik voor een fairtrade sieradenmerk in Amsterdam en zit ik in de gemeenteraad van Lisse.



NIENKE STAM

Ik zit al sinds mijn 9de op scouting en loop al enkele jaren bij de Shawano's rond. Ik ben bij de Shawano's terecht gekomen door René, waar ik dit jaar mee getrouwd ben. Toen ik René leerde kennen was hij scoutsleiding en gaf ik leiding bij de Mauritsgroep. Een scoutinggroep voor kinderen met een lichamelijke beperking. Dit jaar ben ik samen met Jacqueline stambegeleiding geworden. Ik vind het leuk om de stam te motiveren om leuke dingen met elkaar te doen. Naast scouting werk ik al jaren bij de La Place.



ROOS WATERWELPEN

Hoi, ik ben Roos en 17 jaar en op mijn 6de begonnen bij de bevers. Zodra ik kon heb ik voor het waterwerk gekozen en ondertussen al heel wat zaterdagjes zeilend op de Kaag doorgebracht. Het leek mij altijd al erg leuk om leiding te worden en zo kon ik ook iets terugdoen voor de groep. Ik heb via de scouting een hele leuke vriendengroep opgebouwd, waarmee ik naast scouting ook veel tijd doorbreng. Dit jaar begonnen met HBO-verpleegkunde en vind ik het erg leuk om in de keuken te staan en een lekker gerecht of gebakje klaar te maken!!



AUKE WATERWELPEN

Mijn naam is Auke en ik ben 18 jaar oud. Ik zit ondertussen al 13 jaar bij de scouting. Dit jaar ben ik leiding bij de waterwelpen geworden. Ik heb er erg veel zin in en ga mijn best doen om het de kinderen naar het zin te maken! Het meest verrassende tot nu toe, is dat alle kinderen altijd energie lijken te hebben. Dit is erg leuk en maakt elke opkomst weer anders. Zo kunnen we elke keer weer andere leuke dingen doen! Naast scouting doe ik een opleiding en basketbal ik fanatiek.



KOEN WATERWELPEN

Toen ik 5 jaar was ben ik bij de bevers lid geworden en daarna naar het waterwerk gegaan. Het was erg fijn dat er ruimte kwam bij de waterwelpen voor nieuwe leiding, zodat we met z'n vieren konden doorstromen vanuit de waterexplorers. Ik vind het erg gezellig en leuk met de kinderen. Zo was ik een opkomst niet aanwezig en direct de volgende week kwam de reactie "Waarom was je er niet Koen, je bent toch onze leiding?". Erg leuk om te horen. Naast scouting doe ik 5 HAVO en werk ik als vakkenvuller bij de Dirk.



JASPER WATERWELPEN

Na het doorlopen van de bevers en alle waterspeltakken, is nu de tijd aangebroken om leiding te worden. Ik zal mij even voorstellen: Ik ben Jasper en 17 jaar oud. Vorig schooljaar heb ik havo afgerond en dit schooljaar ben ik begonnen met de opleiding commerciële economie aan de hogeschool Leiden. Het leuke aan het leiding geven, vind ik dat de kinderen grappig en spontaan zijn en enthousiast meedoen met spelletjes. Verder ben ik geïnteresseerd in klassieke auto's, volg ik al jaren formule 1 en houd ik van gamen.



OVERVLIEGEN

Naast de nieuwe (bege)leiding vlogen er ook aan het begin van het seizoen veel jeugdleden over naar een nieuw onderdeel. Tijdens de gezamenlijke opening werden de overvliegers direct officieel geïnstalleerd bij hun nieuwe onderdeel.



8STE OP LSZW

Wij (Tygo, Sjoerd, Nanne, Wout en ik zelf Bas) zijn in het weekend van 27 tot en met 29 september naar de LSZW (Landelijk Scouting Zeil Wedstrijden) geweest. Hier mochten we aan deelnemen, nadat we ons hadden gekwalificeerd op de RA4. Dit was een supergave ervaring, vooral door de wind die we hadden (windkracht 6/7). Tijdens de zaterdagochtend wedstrijden werden we 8ste en 11de.



Helaas werden door die harde wind de wedstrijden op zaterdagmiddag afgelast. In plaats daarvan had de organisatie een "Crazy 88" spel georganiseerd. Daarnaast hebben wij die middag gezellig in de tent gelegen en een grap met onze leiding Gert uitgehaald door 1.5 kilo pepernoten in zijn slaapzak te verstoppert. Gert vond de grap iets minder grappig :-/

Toen het avond werd hebben we shoarma gegeten. Hierbij hadden we wel wat problemen om de broodjes gaar te krijgen in de pan en miste we de vitamines. Hoewel dit laatste niet echt een groot probleem was. Na het eten hebben we nog nieuwe vrienden gemaakt met mensen van een andere groep uit Haarlem. Daarna zijn we wonderbaarlijk genoeg vroeg de tent in gegaan, zodat we die ochtend weer vroeg vol met veel energie aan de wedstrijd konden beginnen.

De wind was gelukkig al wat gaan liggen (windkracht 4/5), zodat het zeilen ook leuk bleef en de wedstrijden door konden gaan. Uiteindelijk zijn we 8ste geworden, wij zelf zijn hier erg trots op.

Groeten Bas van de Burg

Ook de leiding (en rest van de Shawano's) zijn super trots op het goeie resultaat en inzet van de zeilers. Gefeliciteerd met de 8ste plek van Nederland!

Hoewel een volgend kamp de pepernoten gewoon bij de koffie aan de leiding uitgedeeld kunnen worden en we jullie niet willen horen als we groenten (#vitamines) eten. Je mag dan zelfs 2x opscheppen!