

# SHAWANO NIEUWS





## EVEN VOORSTELLEN...

Mijn naam is Rien Vesseur, ik ben met veel plezier al vele jaren betrokken bij Scoutinggroep Shawano's. Ik ben begonnen als jeugdlid, vervolgens ben ik vele jaren leiding geweest bij de Welpen en Scouts. De laatste jaren ben ik actief geweest binnen het bestuur als groepsbegeleiding.

Sinds januari ben ik na goedkeuring door de groepsraad, aangesteld als vertrouwenscontactpersoon van de Shawano's.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik, zoals de functie al omschrijft, in vertrouwen te nemen. Dit geldt voor zowel de leiding als (ouders van) leden. Ik heb binnen deze functie een onafhankelijke positie. Ik kan een luisterend oor bieden, meedenken over situaties en/of ondersteunen bij een klacht.

Bij voorkeur ben ik te bereiken via de website van de Shawano's. Eventueel kunt u mij direct bellen op: 06-51847487.



## 900 KERSTBOMEN

De Shawano's zijn 2020 actief begonnen. Tijdens de eerste opkomst van het nieuwe jaar vond namelijk de jaarlijkse kerstbomenactie plaatst. Alle onderdelen trokken gewapend met handschoenen en touwen de Poelpolder in om alle kerstbomen te verzamelen. De kerstbomen werden naar verschillende verzamelpunten gebracht, zodat de Meerlanden deze eenvoudig kon afvoeren. In ruil hiervoor krijgen wij van de gemeente Lisse een vergoeding om onze clubkas te spekken.

's Ochtends vroeg begonnen de Bevers en Waterwelpen in de wijk en 's middag namen de Welpen, Scouts en Waterscouts het stokje over. Daarnaast reden er vrijwilligers met een aanhanger rond om de bomen op meer afgelegen plekken op te halen. Het was veel lopen en sjouwen, zeker als het kerstboom met kluit betrof. Maar het is gelukt en de Poelpolder is weer kerstboom vrij. In totaal zijn er maar liefst 900 kerstbomen opgehaald!







## PISTOOL GEZOCHT

Op zaterdag 11 januari stond hoofd-rechercheur Scouting moordzaken op het terrein bij de Shawano's. Hij vroeg iedereen mee te helpen om het pistool van meneer Cowboy te vinden. Meneer Cowboy beweerde namelijk dat hij na een overval zijn pistool verloren had. Maar de hoofd-rechercheur had het gevoel dat er meer aan de hand was.... Daarom trokken de Shawano's de wijk in om getuigen te zoeken en te verhoren. Onder de getuigen bevonden zich onder anderen D. Pikachu, L. Princes en Kapitein R. Gelukkig werden de getuigen opgespoord en gehoord door de Shawano's. Hierdoor kon de zaak goed worden afgerond.

Na de zoektocht kwam iedereen terug op het clubhuis voor de traditionele snertmaaltijd. Elk jaar wordt er met de gehele groep snert gegeten om onze verjaardag te vieren. Dit jaar bestaan de Shawano's alweer 58 jaar. Tijdens de snert maaltijd werd er ook officieel afscheid genomen van de vrijwilligers, welke afgelopen seizoen zijn gestopt.

## WAT TE DOEN BIJ...

Vrijdag 24 januari kwam de leiding op het clubhuis bijeen om de EHBO-kennis op te krikken. Laura (*stamlid en studente geneeskunde aan het VUmc*) had speciaal voor deze avond een stoomcursus scouting EHBO samengesteld. Tijdens de avond leerde de leiding onder anderen, hoe om te gaan met bloedneuzen, kneuzingen, tekenbeten, brandwonden, oververhitting en onderkoeling.

Het was een erg leerzame avond en de leiding is nu nog beter voorbereid op vervelende situaties tijdens opkomsten en/of kampen.





## OUDERKIND-WEEKENDKAMP

Het is alweer even geleden, maar het nieuwe seizoen begon gezellig bij de Welpen. In november werd er een ouderkind-weekendkamp gehouden. Op die manier konden direct alle (nieuwe) ouders, leiding en kinderen elkaar direct beter leren kennen. Helaas werkte het weer niet helemaal mee, dus werd het voornamelijk een binnenprogramma met quizen, spelletjes en creatieve opdrachten. Gelukkig was het wel droog voor de dropping!



## HOOR WIE KLOPT DAAR

Ook in 2019 wist Sinterklaas de Shawano's weer te vinden. Met de hulp van de Waterscouts en Waterexplorers kwam Sinterklaas veilig aan in Lisse, om vervolgens de nodige pepernoten en pakjes te verspreiden. Een paar weken na de intocht kwam Sinterklaas in hoogsteigen persoon met enkele Pieten langs op het clubhuis. Daar vierden ze samen met de jongere onderdelen het Sinterklaasfeest. De oudere onderdelen vierden zelf Sinterklaas. Zo deden de Scouts een dubbelspel.

